

Tacksamhet!

För något år sedan fick jag frågan av Mia, vill du hålla vårtal? Mycket har jag funderat på att göra i livet, men det var väl inte det som låg högst upp på min önskelista. Jag funderade någon vecka, men tackade sedan nej. Det var lite för mycket som hände runt omkring mej i vardagen, jag kände att det blir nog för mycket.

Sommaren 2014 påpekade Mia att erbjudandet stod kvar för vårtal 2015. Jag lovade att ge svar före Jul, jag visste nog svaret innerst inne. Men ville låta det sjunka in, dagen före Julafton sände jag mail till Mia och svarade Ja.

Så nu står jag här, för att hålla ett vårtal, hur gör man det? Om jag skulle fråga er alla som är samlade, vad är vår för er. Då får jag nog många olika svar, vi har alla vår egen tolkning om vad våren är och betyder. Men grundtonen är oftast väldigt positiv.

Skulle jag tala om hösten, då är det mer blandat, för en del, mys vid en brasa med en bra bok, för någon annan, ett långt mörker i väntan på ljuset. När jag frågade min fru hur hon tyckte att ett vårtal skall vara så log hon och sa, inte för långt!

När jag ställde frågan till mej själv, vad känner jag inför våren. Då finns det ett ord om är starkare än något annat. Tacksamhet, vad lägger man då i ordet tacksamhet. Vad är tacksamhet för dej? Vad är tacksamhet för mej? För mej handlar tacksamheten nu mycket om det som händer i naturen.

Men även det som händer i på andra områden. Vårarbetet i hamnen, båtar som sjösätts, gator som sopas, min fru börjar planera för frö som skall köpas. Ett säkert vårtecken för mej är när fru påpekar att vi bör åka till någon handelsträdgård.....då vet man att nu blir det tvärdrag i plånboken. Det finns mycket fint att köpa och mycket man vill ha. Även om jag personligen tycker att det många gånger räcker med det som växer på Kinnekulle och är gratis.

Jag har ett roligt minne från en tripp till en handelsträdgård. Vi hade gått runt en lång stund, tyckte jag. När vi äntligen var klara och skulle betala vårt innehåll i vår överfyllda kundvagn. Då tittar min fru i vagnen och sen tittar hon på mej, med en konstig blick och säger. Roger, det enda du har lagt i vagnen är "Roundup" (växtgift). Kanske inte var det som bidrog mest till allt nytt liv som våren skulle föra med sej.

Du har säker andra vårtecken som är dina och är personliga. Men det som är en gemensam nämnare är att det är övervägande positivt. Mycket av det som händer på våren som vi kan njuta av är helt gratis. Många av oss bor på eller nära det blommande berget. Det är bara att gå ut i naturen och njuta och känna hur vi fylls av tacksamhet. Att vi får uppleva ännu en vår, med allt vad det innebär.

Jag roade mej med att titta i ett uppslagsverk på internet som heter Wikipedia. Tror att många av er har använt det någon gång. När jag söker på ordet tacksamhet kan jag läsa följande.....

”Tacksamhet kan vara en känsla eller ett tillstånd av upprymdhet och tillfredsställelse över något man har, till exempel familj, hem eller arbete.”

Vad vi har för familj, hem eller arbete där är ju olika. Det kan också ändras över tid. Men vad är det då som vi alla har vi som står här, jo vi får uppleva ännu en vår. Det gör att jag känner en stor tacksamhet.

Våren kan också vara en tid som för många som är tung, man har kanske ingen att dela glädjen och tacksamheten med. Tror att vi alla som är här idag, har någon som vi saknar på ett särskilt sätt. En kär vän eller familjemedlem som inte får uppleva våren 2015.

För mindre än ett år sedan var jag på en begravning i Hönsätters kapell. En person som jag tyckte mycket om hade fått lämna oss. Det var en fin och ljus begravning. Men naturligtvis vilar också sorgen tung, framförallt för de allra närmaste.

Prästen Håkan Brattgård talade så fint om det pris vi får betala i livet/för livet. Den oerhörda sorg och saknad vi känner efter någon som gått bort. Det är det pris vi får betala för den kärlek, omtanke värme och delad glädje vi fått av den vi saknar. Om vi då väger dessa motpoler mot varandra, var det värt priset. Visst var det det!

Den bilden jag fick när jag lyssnade till Håkan Brattgård, har följt mej sedan dess. När jag tänker på hur många känner inför hösten och vintern, en mörk och tung tid som man gärna kan vara utan. Då undrar jag om det är det priset vi får betala för den glädje och tacksamhet vi känner inför våren. Då kan vi ställa oss frågan, är det värt priset, tror att svaret från oss alla är ett rungande JA!

På många sociala medier sprider sej så här års många vårbilder på hur våren sakta sprider sej över Sverige. På Facebook finns en grupp som heter Kinnekullebilder, för någon vecka sedan var det 1555 personer som var med i gruppen. Där kan man ladda upp bilder från och runt Kinnekulle med omnejd. Ni anar inte hur många bilder som lagts upp på denna sida. Något som är en gemensam nämnare för dessa bilder är allt positivt som skrivs! Snön som smälter, första vitsippan, vårsolen som värmer och så vidare.

En som lägger upp många fina bilder är Stefan Sjöo, som är den som ligger bakom Hällekis Kuriren som finns på nätet. För några veckor lade Stefan upp en mycket vacker gryningsbild från Hönsätters hamn och skrev följande text

”Åter nalkas en ny dag och den uppgående solen sprider sina första gyllene strålar över Sjøråsviken i Hällekis, ännu en gryning närmare den efterlängtrade sommaren. Våren är härlig tid, naturen vaknar till liv efter en lång och grå vinter och färgskalan på Kinnekulle byts från brunt till grönt med inslag av vårblommornas skiftande färgprakt, så efterlängtat. Den under vintern så tysta naturen fylls nu med entusiastiskt fågelkvitter och vinterdvalans förtrollning är bruten, nu stundar ljusare och varmare tider, en vederkvickelse för kropp och själ”

När jag läst Stefans text och suttit och tittat på bilden, då kände jag återigen en stor tacksamhet. Det är vår 2015 och jag får vara med och njuta av den. Jag hoppas att du som är med här i dag också känner det. Detta är våren 2015, och jag får uppleva den! Om vi får vara med våren 2016 det vet ingen av oss. Det vi vet, är att vi upplever denna vår, här och nu!

Till av avslutning vill jag nu att vi tillsammans utbringar ett fyrfaldigt leve för våren 2015, låt det höras långt upp på Kinnekulle.....

Den Leve, hurra hurra hurra hurra hurra!